

Gebedsavond 18 januari *Doorbreek onze gewoonten*

'Koning Herodes schrok hevig, toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem' (Matteüs 2: 3)

Lezen Nehemia 4: 15-17, Psalm 2: 1-10, 2 Tessalonicenzen 2:13 - 3 :5, Matteüs 2:1-5

De Heer kwam onder ons en verstoorde de aardse gewoonten. Hij is nederig en stelt het kwaad van onrechtvaardigheid en onderdrukking aan de kaak. Dit kwaad gaat gepaard met het streven naar macht en status, zoals we zien bij verschillende machthebbers in de wereld. De komst van Jezus roept ons op ons hart en leven te veranderen, opdat wij bevrijd worden van het doen van kwaad. Jezus toont ons dat God is met hen die lijden. Ieder mens is Gods liefde waard. Jezus' aanwezigheid brengt opschudding. Hij spreekt rijken en machtigen erop aan alleen hun eigenbelang te dienen. Maar voor hen die zich inzetten voor vrede en eenheid brengt Christus' komst het licht van de hoop. Vandaag worden wij opgeroepen om in onze eigen omgeving gerechtigheid te bevorderen. Dit betekent dat wij ons moeten bezinnen en dat wij erkennen wanneer onze wegen afwijken van Gods weg van recht en vrede. Als christenen samenwerken aan gerechtigheid en vrede wordt hun inzet krachtiger en wordt ons gebed om eenheid beantwoord. Zo herkennen anderen in ons de aanwezigheid van Christus in de wereld van vandaag. Door onze woorden en daden kunnen wij hoopvol licht brengen aan velen die nog steeds leven in de duisternis van armoede, discriminatie en politieke onrust. Het goede nieuws is: God is trouw, Hij geeft ons kracht en beschermt ons tegen het kwaad. Hij inspireert ons om het welzijn van anderen te bevorderen, in het bijzonder van hen die leven in de duisternis van lijden, haat, geweld en pijn.

Gebed

God, U hebt ons uit de duisternis naar Jezus geleid. U hebt de ster van hoop in ons leven gebracht. Geef dat wij ons samen inzetten om Uw heerschappij van liefde, gerechtigheid en vrede zichtbaar te maken. Help ons om een licht van hoop te zijn voor allen die leven in de duisternis van wanhoop en teleurstelling. Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven. Neem onze angst en bezorgdheid weg. Schenk ons Uw licht en zet ons hart in vuur en vlam, zodat uw liefde ons met warmte omringt. Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons. Help ons U hierin te volgen. Maak dat ons leven U verheerlijkt, o Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Suggesties voor gebed:

- Dank en prijs Hem voor de zegeningen die je ziet in ons dorp/ omgeving en in je eigen leven
- Dank en prijs de Heer voor wat Hij geeft
- Bidt vanavond in het bijzonder voor de Alpha-cursus, waarvan vanavond de open-avond is
- Bidt voor mensen (jong en oud) die Jezus nog niet kennen (*noem namen van hen waaraan je moet denken*)
- Bidt voor mensen die geen doel kennen in het leven (het als doelloos ervaren)
- Bidt voor zieken (thuis en in de ziekenhuizen) voor herstel en genezing
- Bidt voor mensen die worstelen met deze tijd waarin we leven
- Bidt voor de kerken dat ze een baken van hoop en licht zijn
- Bidt voor ons land en onze wereld
- Bidt voor mensen die lijden onder onrechtvaardigheid en onderdrukking. Bidt voor recht.
- Bidt voor een goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid. Dat zij in eenheid mogen getuigen van Christus