

Welkom Dienst 1 mei 2022 | 10.00 uur

Thema: De druk om te zijn

Spreker: Robbie van Veen

Muziek: Hanne de Vries, Eline Edens en William van Barneveld

Welkom door Marga Hester Visser

Zingen – Hosanna (Opwekking 685)

Met ons lied, Heer
Roept ons hart uit naar U, naar U alleen
Vol verwachting, vol verlangen naar U
U maakt ons één

Als wij u zien, Heer
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan

Hosanna, hosanna
U bent de God van redding
U zij de eer, aanbidding

Hosanna, hosanna
Kom met uw Geest, vernieuw ons
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus

Met ons lied, Heer
Keert ons hart zich naar U, naar U alleen
U maakt harten die gebroken zijn heel
U maakt ze één

Als wij u zien, Heer
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan

Hosanna, hosanna
Hosanna, hosanna

Gebed – Robbie van Veen

Zingen – Jezus, hoop van de volken (Opwekking 618)

Jezus, hoop van de volken
Jezus, trooster in elk verdriet
U bent de bron van hoop die God ons geeft

Jezus, licht in het duister
Jezus, waarheid die overwint
U bent de bron van licht die in ons leeft

U overwon in elke nood
U brak de banden
Van de dood

U bent de hoop
In ons bestaan.
U bent de rots
Waarop wij staan.
U bent het licht
Waardoor de wereld God kan zien

U won van de dood
Droeg onze pijn
Nu mogen wij
Dicht bij U zijn
Jezus de hoop
Levend in ieder die gelooft
Heer, ik geloof...

Zingen – Hoe groot zijt Gij (Opwekking 407)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij
hoe groot zijt Gij!

Zingen – Hier bij U (Hanne de Vries)

Ik heb liefde gezocht, liefde die me verlost
Telkens dacht ik dat ik het had, maar
Steeds weer schoot het tekort
Totdat ik U hier vond

Nergens vind ik liefde zoals hier bij U, hier bij U
Nergens vind ik liefde zoals hier bij U
Niemand die mijn hart veroverd zoals U, zoals U
Nergens vind ik liefde zoals, hier bij U

Zo vaak maak ik iets stuk, zo vaak ben ik gevluht
Maar U roept me bij naam, U brengt me
Steeds opnieuw bij U terug
Steeds weer brengt U me terug

Nergens vind ik liefde zoals hier bij U, hier bij U
Nergens vind ik liefde zoals hier bij U
Niemand die mijn hart veroverd zoals U, zoals U
Nergens vind ik liefde zoals, hier bij U

De liefde, die sterren aan de hemel doet stralen
Leeft in mijn hart, in mijn hart
De liefde, die zelfs de dood voorgoed heeft verslagen
Leeft in mijn hart, in mijn hart

Nergens vind ik liefde zoals hier bij U, hier bij U
Nergens vind ik liefde zoals hier bij U
Niemand die mijn hart veroverd zoals U, zoals U
Nergens vind ik liefde zoals, hier bij U

Schriftlezing – 1 Korinthiërs 3:21-4:4

Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt doet er voor mij niet toe, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt.

Preek door Robbie van Veen | Thema is ‘de druk om te zijn’.

Zingen – Red mij (Hanne de Vries)

Een stille zucht
Nu mijn woorden zijn verloren
Ik snak naar lucht
Maar mijn longen zijn bevroren

In de leegte in de stilte
vliegen de gedachten om me heen
Hoe anders zou het zijn
als de angst hier en nu plots verdween

Red mij, red mij van mezelf
Wees bij, bij mij in mijn pijn
Mijn kracht heeft mij verlaten
uitgeput, verslagen, ik ben alles kwijt
En als ik ben omsingeld en de wanhoop mij te veel wordt
Roep ik uit naar U:

Red mij, red mij van mezelf
Wees bij, bij mij in mijn pijn
Red mij, red mij van mezelf
Bevrijd, mij van deze hel

Uw volmaakte liefde drijft de angst uit mij 3x

Red mij, red mij van mezelf
Bevrijd, mij van deze hel
Red mij, red mij van mezelf
Wees bij, bij mij in mijn pijn

Zingen – Heer U doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)

Heer u doorgrond en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond o Heer
Die zijn voor u bekend
En waar ik ook naartoe zal gaan
Ik weet dat U daar bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder heer
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal
Dat U steeds bij mij bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Kinderlied - Een parel in Gods hand (Elly & Rikkert)

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegoooid, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent
Weet je, dat je van waarde bent
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij
God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben
Ik weet, dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Dankgebed – Robbie van Veen

Digitale Collecte

Digitale collecte via GIVT of NL 47 RABO 0356 4047 57 tnv PKN Surhuisterveen
Boelenslaan ovv welkomdiensten

Zingen – Geprezen zij de Here (Opwekking 411)

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur
Wat walmt dat dooft Hij niet
want Hij kent ons verdriet
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Want een verbroken hart veracht Hij niet
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd
Hij troost de treurende
de zwakke beurt Hij op
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
die God is ons heil

Zingen – U bent sterker (Mozaiek)

Zoals een sprankje licht het duister breekt
U bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt
U bent sterker

Licht dat altijd schijnt
Liefde zonder eind

En moet ik door een dal van lijden gaan
U bent sterker
En als ik val en niet meer op kan staan
U bent sterker

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

Jezus U bent
Meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft
Mijn God in eeuwigheid

En als m'n leven hier ten einde loopt
U bent sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop
U bent sterker

Jezus U bent
Meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft
Mijn God in eeuwigheid
O mijn God

Jezus, U bent en blijft
Meer dan genoeg voor mij

Jezus U bent
Meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft
Mijn God in eeuwigheid

Robbie van Veen geeft ons de zegen mee

Slotlied – Gebed om zegen (Opwekking 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij

Als de bron van leven
Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

In mei is er geen Welkom Dienst, dan hopen we jullie allemaal te zien op het Strandheem Festival!

Meer informatie? www.welkomdiensten.nl

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/welkomdiensten

En op Instagram: www.instagram.com/welkomdiensten/