

WELKOMDIENST

Datum: 11 september 2022
Tijd: 10.00 uur
Thema: Reckless Love
Spreker: Andries Knevel
Muziek: Erik de Mooij & band



Welkom – Froukina Postma

Zingen – We zijn hier bij elkaar (opw 573)

We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.(3x)

Gebed

Zingen – Mijn Jezus, mijn redder (opw 461)
mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij

zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht
adem en stem al wat ik ben
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen
aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam

Zingen – Hoe groot zijt Gij (opw 407)

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel)
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt

met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Zingen – Uw vrede vult dit huis (opw 765)

Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer

Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer

En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Verwelkomd en vernieuwd
Één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt
Als uw zachte stem
Over onze levens zingt

Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Schriftlezing – 1 Johannes 4: 9 – 16 (NBV)

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. ¹⁰ Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. ¹¹ Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹² Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. ¹³ Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. ¹⁴ En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. ¹⁵ Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. ¹⁶ Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Preek – Reckless Love (Andries Knevel)

Eric de Mooij & band – Reckless love

Voordat ik een woord sprak, zong je over me heen
Before I spoke a word, You were singing over me
Je bent zo, zo goed voor me geweest
You have been so, so good to me
Voordat ik ademhaalde, blies U Uw leven in mij
Before I took a breath, You breathed Your life in me
Je bent zo aardig voor me geweest
You have been so so kind to me

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat de 99
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99
En ik kon het niet verdienen
And I couldn't earn it
Ik verdien het niet, toch geef je jezelf weg
I don't deserve it, still You give yourself away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Toen ik Uw vijand was, vocht Uw liefde nog steeds voor mij
When I was Your foe, still Your love fought for me

Je bent zo, zo goed voor me geweest

You have been so, so good to me

Toen ik me niets waard voelde, heb je alles voor me betaald

When I felt no worth, You paid it all for me

Je bent zo, zo aardig voor me geweest

You have been so, so kind to me

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat de 99

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99

En ik kon het niet verdienen

And I couldn't earn it

Ik verdien het niet, toch geef je jezelf weg

I don't deserve it, still You give yourself away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Er is geen schaduw Je zal niet oplichten

There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog

Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen muur, je trapt niet neer

There's no wall You won't kick down

Liegen, je zult niet afbreken

Lie You won't tear down

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen schaduw Je zal niet oplichten

There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog

Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down
Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down
Komt achter mij aan
Coming after me

Er is geen schaduw Je zal niet oplichten
There's no shadow You won't light up
Berg Je klimt niet omhoog
Mountain You won't climb up
Komt achter mij aan
Coming after me
Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down
Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down
Komt achter mij aan
Coming after me

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde van God
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God
Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat de 99
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99
Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet, toch geef je jezelf weg
I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away
Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde van God
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Kinderlied – Kom laat ons zingen vandaag/ diep, diep, diep als de zee

Kom laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag, zingen tot de eer van God
Kom laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag, zingen tot de eer van God

Kom laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag, klappen tot de eer van
God Kom laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag, klappen tot de eer van God

Kom laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag, dansen tot de eer van God
Kom laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag, dansen tot de eer van God

Diep diep diep als de zee
Hoog hoog hoog als de lucht
wijd, wijd, wijd als het water blauw,
is Jezus' liefde voor jou en mij

Diep diep diep als de zee
Hoog hoog hoog als de lucht
wijd, wijd, wijd als het water blauw,
is Jezus' liefde voor jou en mij

Bericht van overlijden

Zingen – Heer ik kom tot U (ELB 302: 1-2)

Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Dankgebed

Collecte

Digitale collecte via GIVT of NL 47 RABO 0356 4047 57 tnv PKN Surhuisterveen
Boelenslaan ovv welkomdiensten

Erik Mooij & band – King of Kings

In het donker zaten we te wachten
In the darkness we were waiting
Zonder hoop, zonder licht
Without hope, without light
Tot uit de hemel kwam je aanrennen
'Til from Heaven You came running
Er was genade in Uw ogen
There was mercy in Your eyes
Om de wet en profeten te vervullen
To fulfill the law and prophets
Tot een maagd kwam het woord
To a virgin came the word
Van een troon van eindeloze glorie
From a throne of endless glory
Naar een wieg in de modder
To a cradle in the dirt

Prijs de Vader, prijs de Zoon
Praise the Father, praise the Son
Prijs de Geest, drie in één
Praise the Spirit, three in one
God van glorie, Majesteit
God of glory, Majesty
Lof voor altijd aan de Koning der Koningen
Praise forever to the King of Kings

Om het komende koninkrijk te onthullen
To reveal the kingdom coming
En om de verlorenen te verzoenen
And to reconcile the lost
Om de hele creatie te verzilveren
To redeem the whole creation
Je verachtte het kruis niet
You did not despise the cross
Want zelfs in je lijden
For even in your suffering
Je zag naar de andere kant
You saw to the other side
Wetende dat dit onze redding was
Knowing this was our salvation
Jezus voor ons ben je gestorven
Jesus for our sake you died

Prijs de Vader, prijs de Zoon
Praise the Father, praise the Son
Prijs de Geest, drie in één
Praise the Spirit, three in one
God van glorie, Majesteit
God of glory, Majesty
Lof voor altijd aan de Koning der Koningen
Praise forever to the King of Kings

En de ochtend dat je opstond
And the morning that You rose
De hele hemel hield zijn adem in
All of Heaven held its breath
'Tot die steen voorgoed werd verplaatst'
'Til that stone was moved for good
Want het Lam had de dood overwonnen
For the Lamb had conquered death
En de doden stonden op uit hun graven
And the dead rose from their tombs
En de engelen stonden vol ontzag

And the angels stood in awe
Voor de zielen van iedereen die zou komen
For the souls of all who'd come
Aan de Vader zijn hersteld
To the Father are restored

En de kerk van Christus werd geboren
And the church of Christ was born
Toen stak de Geest de vlam aan
Then the Spirit lit the flame
Nu deze evangeliwaarheid van weleer
Now this gospel truth of old
Zal niet knielen, zal niet flauwvallen
Shall not kneel, shall not faint
Door Zijn bloed en in Zijn naam
By His blood and in His name
In Zijn vrijheid ben ik vrij
In His freedom I am free
Voor de liefde van Jezus Christus
For the love of Jesus Christ
Wie heeft mij tot leven gewekt?
Who has resurrected me

Prijs de Vader, prijs de Zoon
Praise the Father, praise the Son
Prijs de Geest, drie in één
Praise the Spirit, three in one
God van glorie, Majesteit
God of glory, Majesty
Lof voor altijd aan de Koning der Koningen
Praise forever to the King of Kings
Lof voor altijd aan de Koning der Koningen
Praise forever to the King of Kings

Zingen – Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen (5x)

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Zegen

Zingen – Zegen, aanbidding (opw 454)

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
Zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
En oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.

Meer informatie over deze diensten? www.welkomdiensten.nl
En volg ons op Facebook. www.facebook.com/welkomdiensten