

## WELKOMDIENST

**Datum:** 13 november 2022

**Tijd:** 10.00 uur

**Thema:** Op adem komen

**Spreker:** Dorina Nauta

**Muziek:** Iwan & Rebekka Sahertian en Junus Manuputtij



---

**Welkom – Nynke Kooy**

**Zingen – Jezus, hoop van de volken (Opwekking 618)**

Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet  
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft

Jezus, licht in het duister  
Jezus, waarheid die overwint  
U bent de bron van licht die in ons leeft

U overwon in elke nood  
U brak de banden  
van de dood

-Refrein-  
U bent de hoop  
in ons bestaan  
U bent de rots  
waarop wij staan  
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan zien

U won van de dood  
droeg onze pijn  
Nu mogen wij  
dicht bij U zijn  
Jezus de hoop  
levend in ieder die gelooft  
Heer, ik geloof

**Gebed – Dorina Nauta**

## **Zingen – Geen andere naam (Opwekking 420)**

Geen andere naam  
dan de naam van Jezus  
geen andere naam  
dan de naam van de Heer  
Geen andere naam  
dan de naam van Jezus  
is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid

Zijn naam is verheven  
boven heel de aard  
Zijn naam is hoger dan de hemel  
Zijn naam is verheven  
boven heel de aard  
Geef glorie en eer Hem  
en prijs nu zijn naam

Geen andere naam  
dan de naam van Jezus  
geen andere naam  
dan de naam van de Heer  
Geen andere naam  
dan de naam van Jezus  
is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid

is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid

## **Zingen – Dit is mijn verlangen (Opwekking 510)**

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer  
Met mijn hele hart aanbid ik U  
Al wat binnen in mij is verlangt naar U  
Alles wat ik vinden wil is in U

Heer, ik geef U mijn hart  
Ik geef U mijn ziel  
Ik leef alleen voor U  
Leid de weg die ik ga  
Elk moment dat ik besta  
Heer, doe uw wil in mij

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer  
Met mijn hele hart aanbid ik U  
Al wat binnen in mij is verlangt naar U  
Alles wat ik vinden wil is in U

Heer, ik geef U mijn hart  
Ik geef U mijn ziel  
Ik leef alleen voor U  
Leid de weg die ik ga  
Elk moment dat ik besta  
Heer, doe uw wil in mij

Heer, ik geef U mijn hart  
Ik geef U mijn ziel  
Ik leef alleen voor U  
Leid de weg die ik ga  
Elk moment dat ik besta  
Heer, doe uw wil in mij

Heer, doe uw wil in mij  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel/ en mijn ziel  
Al wat in mij is  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel  
Alles is voor u  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel  
Ik geef U mijn hart /geef u mijn hart  
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel

### **Zingen – Schuilplaats (Opwekking 756)**

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste  
Zijn in de schaduw van de Almachtige  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker  
Overnachten in Zijn aanwezigheid

U bevrijdt mij uit de handen van belagers  
U redt mij van de gruw'lijke dood  
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen  
Of de pijlen die op mij zijn gericht

Want ik ben veilig bij U  
Beschut onder Uw vleugels

Ik ben veilig bij U  
U antwoordt als ik roep  
Ik ben veilig bij U, veilig bij U  
Als ik woon in de schuilplaats  
Van de Allerhoogste

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste  
Zijn in de schaduw van de Almachtige  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker  
Overnachten in Zijn aanwezigheid

U stuurt engelen om mij steeds te beschermen  
Zij waken dag en nacht over mij  
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen  
En geen hindernis die mij tegenhoud

Want ik ben veilig bij U  
Beschut onder Uw vleugels  
Ik ben veilig bij U  
U antwoordt als ik roep  
Ik ben veilig bij U, veilig bij U  
Als ik woon in de schuilplaats  
Van de Allerhoogste

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting  
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw  
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden  
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij

Want ik ben veilig bij U  
Beschut onder Uw vleugels  
Ik ben veilig bij U  
U antwoordt als ik roep  
Ik ben veilig bij U, veilig bij U  
Als ik woon in de schuilplaats  
Van de Allerhoogste

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste  
Overnachten in Zijn aanwezigheid

### **Schriftlezing – 2 Koningen 4: 1-7**

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. <sup>39</sup>Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. <sup>40</sup>Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' <sup>41</sup>De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. <sup>42</sup>Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

## **Preek – Op adem komen (Dorina Nauta)**

### **Zingen – Hier zijn (Opwekking 865)**

Alles kan wachten, Heer  
Ik zoek Uw aangezicht  
Alles kan wachten, Heer  
Ontmoet mij hier

Ik wil graag hier zijn  
Heel dicht bij U  
Hier zijn en knielen voor U  
Heer, U nabijheid is al wat ik zoek  
Jezus, U bent meer dan genoeg

Alles kan wachten, Heer  
Ik zoek Uw aangezicht  
Alles kan wachten, Heer  
Ontmoet mij hier

Ik wil graag hier zijn  
Heel dicht bij U  
Hier zijn en knielen voor U  
Heer, U nabijheid is al wat ik zoek  
Jezus, U bent meer dan genoeg

Ik wil niets liever, Heer  
Want niets is zo veel waard  
Ik wil niets liever, Heer  
Want niets is zo veel waard  
(Zing maar mee met ons)

Ik wil niets liever, Heer  
Niets is zo veel waard, oh-h-h  
Ik wil niets liever, Heer  
Niets is zo veel waard

Hier zijn, heel dicht bij U  
Hier zijn en knielen voor U  
Heer, U nabijheid is al wat ik zoek  
Jezus, U bent meer dan genoeg

Oh, hier zijn, heel dicht bij U (heel dicht bij U)  
Hier zijn en knielen voor U  
Heer, U nabijheid is al wat ik zoek  
Jezus, U bent meer dan genoeg (U bent meer dan genoeg)  
Jezus, U bent meer dan genoeg (oh-h-h)  
Jezus, U bent meer dan genoeg  
U bent meer dan genoeg

## **Kinderlied – Groot en Geweldig (Marcel en Lydia Zimmer)**

Na na na na na na

God heeft ons zijn woord gegeven  
het begint bij Genesis  
en tot en met Openbaring  
zie je wie en wat Hij is  
't Is niet altijd even simpel  
soms begrijp je 't niet meteen  
maar zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen

Hij is groot en geweldig  
goed voor iedereen  
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen  
en wij willen Hem kennen  
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen  
want Hij is de hoogste Heer

Na na na na na na

God heeft ons zijn trouw bewezen  
dwars door de geschiedenis  
en we mogen gaan ontdekken  
hoe fantastisch goed Hij is  
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft  
en Hij laat ons nooit alleen  
Ja, zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen

Hij is groot en geweldig ... (3x)

Na na na na na na

## **Dankgebed – Dorina Nauta**

## Collecte

Digitale collecte via GIVT of NL 47 RABO 0356 4047 57 tnv PKN Surhuisterveen  
Boelenslaan ovv welkomdiensten

## Zingen – Hoe groot zijn Gij ( Opwekking 407)

O, Heer mijn God,  
wanneer ik in verwondering  
de wereld zie die U hebt voortgebracht  
Het sterrenlicht  
het rollen van de donder  
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God: -2x-  
hoe groot zijt Gij  
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een Lam  
sta ik verbaasd  
dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij  
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt  
met majesteit en luister  
brengt Hij mij thuis  
hoe heerlijk zal dat zijn  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel  
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij  
hoe groot zijt Gij!

## **Zingen – Majesteit, Koning in eeuwigheid (Opwekking 475)**

Majesteit, Koning in eeuwigheid  
U die heel de schepping  
Door uw hand hebt voortgebracht  
Majesteit, Koning in eeuwigheid  
U bent mijn Verlosser  
Mijn schuilplaats en mijn kracht

Wij verhogen U, Heer Jezus  
Elke knie zal buigen voor uw troon  
Wij verhogen U, Heer Jezus  
Niemand is als U, nee, niemand is als U

Nee, niemand is als U  
Nee, niemand is als U

### **Zegen**

## **Zingen – De goedheid van God (Opwekking 849)**

Ik hou van U  
Uw genade blijft me dragen  
dag aan dag, in de palm van uw hand  
Van de morgen tot de avond  
als ik weer slapen ga  
zing ik steeds van de goedheid van God

Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer

zing ik steeds van de goedheid van God

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht  
Heer, ik ken U als een Vader  
Ik ken U als een vriend  
Ik leef met U, in de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij  
is dag en nacht bij mij  
Uw goedheid is altijd bij mij  
is dag en nacht bij mij



Heel mijn hart en ziel  
leg ik voor U neer  
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij  
is dag en nacht bij mij

(Refrein 2x)

Ja, ik zing van de goedheid van God

De volgende Welkom Dienst is op zondag 11 december. Spreker is Bram Rebergen en de muziek wordt dan verzorgd door de talentvolle zangeres Emma Julia & band. Het thema van de dienst is 'Kerst in de etalage'.

Meer informatie over deze diensten? [www.welkomdiensten.nl](http://www.welkomdiensten.nl)  
En volg ons op Facebook. [www.facebook.com/welkomdiensten](https://www.facebook.com/welkomdiensten)